

Wandelen in de herinnering

Na een lange reis, ben ik
aangekomen in mijn herinnering
aangekomen in het paradijs
het klooster, Sant'Anna in Camprena

Zie, het gras is groen en pas gemaaid
rijpe citroenen aan de takken, vissen in de vijver
het knisperen en knarsen van het grint
de bladeren roerloos inde stilte van de wind.

In de stilte van de kerk
de geur van glimmende stoelen
tijdloze heiligheid strijkt over de banken
monniken huizen in de oude klanken

Echo's van voetstappen galmend door de gangen
wegstervend dies irae, hemelse gezangen
de hoge eeuwige trap, de geluiden stil en hol
zwevende schimmen fluisterend zacht en liefdevol

Wandelend in het schilderij de ommuurde tuin
schilderend de herinnering, frank en vrijdag
lopend langs de schaduwen, de anderen, de bomen
hoge cipressen, de wachters in mijn dromen.

Wandelen in de teruggevonden tijd
waar alles is zoals het was
want ergens tussen de brokstukken leven, leed en spijt
ligt de hemel op aarde
ingevuld verlangen, vreugdevolle waarde.

Geschreven door Marten Klaver, 13 september 2023, Sant'Anna in Camprena